

ΙΔΑΝΙΚΟΣ
συνδυασμός απευθείας
πτήσεων για την
αποφυγή περιττών
χιλιομέτρων

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**
Με αναχώρηση
για Βουδαπέστη &
επιστροφή από Βιέννη

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ

RATHAUSPLATZ - ΛΙΜΝΕΣ SALTS GAMERGUT - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

1^Η ΗΜΕΡΑ | ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ BY NIGHT

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, όπου θα συναντήσετε τον συνοδό του γραφείου μας, αρχηγό εξειδικευμένο στο συγκεκριμένο προορισμό. Έλεγχος και απευθείας πτήση για τη Βουδαπέστη, πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Μετά την άφιξη μας θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας για τακτοποίηση και έπειτα θα έχουμε μία πρώτη γνωριμία με την πόλη υπό την καθοδήγηση του αρχηγού μας. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το New York Café το οποίο άνοιξε τις πόρτες του το 1894 και χαρακτηρίστηκε ως «το ομορφότερο καφέ του κόσμου» αφού με τη μπαρόκ διακόσμηση του, με μάρμαρο, μπρούτζο, βελούδο και μετάξι έμοιαζε με δωμάτιο παλατιού. Για το βράδυ, σας προτείνουμε μία νυχτερινή βόλτα, κρουαζιέρα στο Δούναβη, όπου θα θαυμάσετε τα αξιοθέατα κάτω από τα φώτα της πόλης, όπου βέβαια δεσπόζει και το μεγαλοπρεπές Κοινοβούλιο. Διανουκτέρηση.

2^Η ΗΜΕΡΑ | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης από την Πλατεία των Ηρώων, το μνημείο της χιλιετίας, το κτίριο του Κοινοβουλίου του 19ου αιώνα, και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, που είναι η μεγαλύτερη εκκλησία της Ουγγαρίας. Συνεχίζουμε στο πιο συγκινητικό αξιοθέατο της πόλης, Τα «Παπούτσια του Δούναβη» που έχουν φιλοτεχνηθεί από τον σκηνοθέτη Can Togay και τον γλύπτη Gyula Pauer. Το μνημείο αυτό βρίσκεται δίπλα στη γέφυρα των Αλυσίδων που ενώνει την Πέστη και τη Βούδα, παράλληλα στον ποταμό και είναι αφιερωμένο στη μνήμη των 550.000 Ούγγρων, που έχασαν τη ζωή τους το 1944 - 1945. Χιλιάδες από τους Ούγγρους πυροβολήθηκαν δίπλα στην όχθη από συμπατριώτες τους, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με τους Ναζί. Μεταφερόμαστε στον Πύργο των Ψαράδων που κτίστηκε το 1905 για διακοσμητικούς σκοπούς και βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του Αγ. Ματθαίου στην περιοχή του κάστρου. Αυτή η εκκλησία είναι επίσης γνωστή ως η εκκλησία της Κυράς. Βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής του κάστρου και κτίστηκε το 13ο αιώνα. Επίσης θα δούμε το Κάστρο του Λόφου που υψώνεται 48 μέτρα πάνω από το Δούναβη, χτίστηκε από τους Βούργκους της Αυστρίας του

1850-1854 με σκοπό να ελέγχουν την πόλη μετά την αναστολή της Ουγγρικής επανάστασης για την ανεξαρτησία. Σε αυτό το λόφο ιδρύθηκε η πόλη της Βουδαπέστης. Καταλήγουμε την ξενάγηση μας στον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης την Vaci Uca.

3^Η ΗΜΕΡΑ | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο ξεκινά η διαδρομή μας για τη πρωτεύουσα της Αυστρίας. Με την άφιξη μας στη Βιέννη ξεκινάει η περιήγηση της πόλης όπου θα επισκεφτούμε ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ευρώπης, το περίφημο ανάκτορο του Σενμπρούν, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Υπήρξε η θερινή κατοικία των Αψβούργων από τον 18ο αιώνα έως το 1918. Δείτε τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, τους μεγαλοπρεπείς κήπους και νιώστε πως είναι να ζει κάποιος ως Αυτοκράτορας (δεν περιλαμβάνεται το κόστος εισόδου). Στη συνέχεια στο γύρο της πόλης βλέπουμε το Κούνστχους ένα σύμπλεγμα κτιρίων αφαιρετικής τεχνοτροπίας και το μπαρόκ ανακτορικό συγκρότημα Μπελβεντέρε του πρίγκιπα Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα Πινακοθήκη με έργα τέχνης καλλιτεχνών της νεότερης περιόδου και του κινήματος του Μοντερνισμού. Συνεχίζουμε με την πλατεία Καρόλου όπου βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου και το Μέγαρο του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής και εισερχόμαστε στην περίφημη Ρίνγκστρασε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου). Εδώ θα δούμε την Κρατική Όπερα, το χειμερινό αυτοκρατορικό ανακτορικό συγκρότημα της Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το άλλοτε Αυτοκρατορικό Θέατρο απέναντι από το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, και τη Βοτίφκιρχε (εκκλησία του Τάματος). και διασχίζοντας πεζοί το ιστορικό κέντρο, με τον περίφημο καθεδρικό ναό Αγίου Στεφάνου, θα ανακαλύψουμε την ιστορική ελληνική γειτονιά με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδας. Ελεύθερος χρόνος να απολαύσετε το κέντρο της πόλης και να γευτείτε τη τοπική κουζίνα. Μιλήστε με τον συνοδό μας για να βρείτε αυτό που ενδιαφέρει εσάς από

κάποιο αξιοθέατο (μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Ιστορία της Τέχνης, Τετράγωνο Μουσείων, Μουσείο Θησαυρού, Ισπανική Σχολή Ιππασίας κ.ά) έως ένα καλό καφέ ή εστιατόριο και επιστρέψτε στο ξενοδοχείο εξ ιδίων την ώρα που επιθυμείτε.

4^Η ΗΜΕΡΑ | ΒΙΕΝΝΗ - ΛΙΜΝΕΣ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Πρωινό και ξεκινάμε για μία μαγική προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα του Μότσαρτ, το Ζάλτσμπουργκ. Η πορεία της διαδρομής μας προς τις κεντρικές Άλπεις μέσα σε τέσσερα από τα ομόσπονδα κρατίδια της Αυστρίας προσφέροντας εναλλαγές και πλούτο σε οπτικές εμπειρίες. Διασχίζουμε τη «Δημοκρατία των Άλπεων» από ανατολικά προς δυτικά ανεβαίνοντας από την κοιλάδα του Δούναβη προς την αλπική ζώνη στην ειδυλλιακή περιοχή των λιμνών του Ζαλτσκάμπεργκουτ. Εδώ βλέπουμε κάποιες από τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας, ανάμεσά τους η θρυλική Μόντζεε των κελτικών και παλαιογερμανικών μύθων. Αλλά κι η αρχιτεκτονική του αγροτικού χώρου και της αλπικής ενδοχώρας προκαλεί το ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κατόπιν φτάνουμε στη «Ρώμη των Άλπεων», την «Ιερουσαλήμ του γερμανόφωνου χριστιανικού κόσμου» το παραμυθένιο Ζάλτσμπουργκ. Διασχίζουμε πεζή τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ αφήνοντας αριστερά μας το μουσικό Πανεπιστήμιο Μοτσαρτέουμ, και βλέπουμε το θέατρο της Χώρας, την οικία της οικογένειας Μότσαρτ, τον γενέθλιο οίκο του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας και του ελληνικής καταγωγής μουσουργού Χέρμπερτ φον Κάραγιαν. Περνούμε στη γέφυρα Μάκαρτ ή των «κλειδωμένων καρδιών» του ποταμού Ζάλτσαχ, και εισερχόμαστε στην Παλαιά Πόλη της Αναγέννησης και του Μεσαίωνα. Περιδιαβαίνοντας μέσα από στοές, στενά σοκάκια, φτάνουμε στην περιβόητη οδό Γκετράιντεγκασσε όπου το γενέθλιο σπίτι του Μότσαρτ, και το Δημαρχείο. Συνεχίζουμε στο Ανάκτορο των Πριγκίπων Αρχιεπισκόπων δίπλα από τον αναγεννησιακό Καθεδρικό του Αγίου Πέτρου, τα Αββαεία του Αγίου Πέτρου και των Φραγκισκανών. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στη Βιέννη.



5^Η ΗΜΕΡΑ | ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η ημέρα αυτή ξεκινάει με ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνο ελεύθερο για μία τελευταία βόλτα σε αυτή την μαγική πόλη. Έπειτα μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης απ' όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση επιστροφής μας. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ημερομηνίες 02/01 - 06/01 | 5 ημέρες

Ξενοδοχείο Τοποθεσία	Τιμή σε δίκλινο/ τρίκλινο Non ref./Κανονική τιμή	Τιμή παιδιού έως 12ετών Non ref./Κανονική τιμή	Επιβάρυνση μονόκλιου	Αεροπορική εταιρία RYANAIR
D8 Budapest 3* (Βουδαπέστη)	649€ / 699€	-	230€	Θεσ/νίκη Βουδαπέστη 17:10-17:50
Austria Trend Ananas 4* (Βιέννη)				
UP Budapest 4* (Βουδαπέστη)	685€ / 739€	429€ / 489€	260€	Βιέννη Θεσ/νίκη 15:45-18:30
Austria Trend Ananas 4* (Βιέννη)				

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιλαμβάνονται: Μία χειραποσκευή 10 κιλών και μία μικρή τσάντα ή προσωπικό αντικείμενο, κατ' άτομο | Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα | Πρωινό καθημερινά. Δεν περιλαμβάνονται: Σύνολο φόρων 165€ κατ' άτομο | Είσοδοι σε μουσεία & θεάματα και οτιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόμενο | Οι δημοτικοί φόροι διαμονής | Κόστος κρουαζιέρας στον Δούναβη 30€ με ένα ποτήρι Σαμπάνια | Κόστος ημερήσιας εκδρομής στο Σάλτσμπουργκ 75€ ενήλικας / 60€ παιδί.